

Aan tafel bij ... de familie Kok-Brocken

(De Lier)

Met twee onstuimige jongens is een dagelijkse portie frisse buitenlucht van levensbelang. Te veel energie? Linda weet wat haar te doen staat: bakfiets inladen en hup, op naar Midden-Delfland. En terwijl Siem en Koen over het erf razen, met de katjes knuffelen en de stal aanvegen, glijt Linda altijd even de streekwinkel van Hoeve Bouwlust binnen. Want zo vol en romig vind je de yoghurt nergens. En als het gezin na een uurtje weer tevreden huiswaarts gaat, door het kalme, groene landschap, is er altijd iets lekkers mee voor op de eettafel. Dat wordt smullen!